



Tio år med Visby Vespa Club!

16 augusti 2003 träffade blivande
vespamedlemmar för första gången

Verksamhetsberättelse för år 2012

Styrelsen för Visby Vespa Club får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012, det nionde hela verksamhetsåret för vår klubb. Året har som sig brukar i vår förening bjudit på många härliga möten, underbara åkturer och hälsosamma igångknuffande av tjuriga klenoder.

1. Medlemmar

Antalet medlemmar under året varit 53 st, varav 12 familjemedlemmar. Vi fortsätter att öka vad gäller medlemsantal, vilket är glädjande!

2. Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande	Mia Stuhre
Sekreterare	Torbjörn Stuhre
Kassör	Ulla Malmqvist mha Pertti Lundin
Info/Webbansvarig	Torbjörn Stuhre
Aktivitetsansvarig	Christer Gottberg
Materialansvarig	Ronny Ohlsson
Kontaktperson Visby	Mia Stuhre (i sin roll som ordförande)
Kontaktperson Klintehamn	Bengt Lundgren
Kontaktperson Hemse	Hugo Stumle
Kontaktperson Slite	Stig Bjäremo

Övriga funktionärer

Revisor Jan Lundkvist
Revisorsuppleant Marlene Lindström

Valberedning

Carita Österdahl (sammankallande)
Linda Malmqvist
Stig Bjäremo

3. Ekonomi

I år var vår ekonomi god, men då hade vi inte heller några medlemsprylar som täcktes av medlemsavgiften. Vi landade i ett resultat på 3 788 kr. Även om det inte ingick medlemspryl i avgiften så kunde ändå våra medlemmar beställa den hett efterlängtade medlemströjan. Drygt 40 snygga t-tröjor med tryck beställdes och levererades under året.

4. Verksamhet

Verksamheten har år 2012 omfattat följande aktiviteter:

Planeringsmöte (som skedde en kall kväll i december 2011)

Mötesplats för planeringsmötet var Norrgatts konditori, som nu också är sponsor till klubben. Orsaken till tidigarelagt planeringsmöte var den förfrågan SSK hade skickat till klubben om att anordna deras 20-årsjubileum på Gotland. Tyvärr blev det inte mer än en plan.

Söndagen den 15 april Årsmöte och Vårstädning

Genomfördes vid Bilhuset på Skarphäll. Solen strålade så vi passade på att även ta en (för många) första vårtur med våra uppfräschade Vespor.

Söndagen den 13 maj Gymkhana

Klubbens tredje KM i Gymkhana på en parkering på gamla P18. Stolt vinnare blev lekledare Chrille Gottberg som varit nära två gånger tidigare.

Lördagen 2 juni Stockholm Mods besöker Gotland

För andra året i rad kom våra vänner från storstan på besök. Egentligen var denna helg inplanerad för ett helgevenemang på Sudret med VVC, men detta ställdes in pga för få anmälda. Tur i oturen, men denna dag var den kallaste dagen i juni på mycket mycket länge. Temperaturen pendlade mellan 2-4 grader och det regnade på tvären.

Söndagen den 6 juni Kortegekörning

Vädret hade vänt när vi på nationaldagen körde med MC-klubbarna. Som vanligt gick kortegen från Flextronics parkering via Öster ner på hamnen. Därefter blev det en fika på Norrgatts uteservering. En given tradition och succe.

Lördagen den 30 juni Tjejkörning runt Ekstakusten

Detta evenemang ställdes in då de påtänkta deltagarna fortfarande saknar körkort, vilket betyder att körning måste ske med handledare = inte mycket av ren tjejkörning då.

Lördagen den 28 juli Gymkhana och fest i Östergarn

För tredje året i rad arrangerades en heldag ute på Östergarnslandet, med start på förmiddagen hos Espeyards Café (också sponsor till klubben). Därefter en åktur som avslutades med lunch på Hamnkorgen. På eftermiddagen gjordes det upp vilka som skulle ta den ärevördiga segern i Gymkhana, gotlänningarna eller fastlänningarna. Det blev mer eller mindre oavgjort eftersom vinnare var en fastlänning, men totalen och vandringspriset vann gotlänningarna. Kvällen avslutades hemma hos Stuharna, där fru ordförande tillsammans med ett par duktiga medlemmar (tack alla som bidrog, framförallt Chrille och Nina) dukade upp en tre-rättersmeny. Tobbe tog som vanligt hand om underhållningen vilket var ett tufft popgiss som varade framåt småtimmarna.

Söndagen den 2 september Orientering

Då är det dags för den årliga orienteringen som detta år arrangerades av fru Stuhre, som stod som ensam segrare vid förra årets tävling. Årets tävling gick ut på att fotografera så många av Gotlands kyrkor som möjligt på två timmar. Slutmålet var Café Berså i Tofta (precis i närheten av Tofta kyrka). Överlägsna vinnare och tillika arrangörer 2013 blev Ronny och Marlen.

Lördagen den 13 oktober Viva Italia

Årets sista träff gick som sig bör i det italienska tecknet. Efter fördrink på Bolaget gick hela sällskapet till Isola Bella för att avnjuta god mat och gott sällskap. Vi var alla överens om att detta var en värdig avslutning på ett underbart vespaår.

Vespa fika maj-september

Fika

Under sommarsäsongen med start i början av maj träffades sugna vespaåkare nere i hamnen i Visby första tisdagen i månaden. Uppslutningen varierade, så även vädret.

Det har varit en ära och glädje vara ordförande i vår charmiga klubb. Med duktiga och engagerade medlemmar är det inte något belastande uppdrag, snarare tvärtom.

Vi kan snart blicka tillbaka på tio engagerade år, klubben passerar tvåsiffrigt den 16 augusti 2013. Medlemsantalet fortsätter att öka, våra medlemmar finns nu förutom på ön, även i Gävle i norr och Nybro i söder.

Jag hoppas att även det kommande året 2013 blir lika givande på alla sätt och vis som det år som vi idag lägger till handlingarna. Det har börjat mycket bra, engagerade medlemmar har redan kommit med nya förslag på aktiviteter inför året.

Med hopp om en härlig, solig och rolig Vespaår 2013!

För styrelsen
Mia Stuhre
Ordförande