



Gotland

Verksamhetsberättelse för 2003

Eftersom klubben grundades sent på året, kommer denna verksamhetsberättelse istället att i enkla ordalag beskriva det som skedde för att starta upp klubbens verksamhet.

Visby Vespa Club startades den 16 augusti 2003 av ett gäng glada och förväntansfulla entusiaster på Gotland. Samlingen skedde i trädgården vid Wisborgsmässen på P 18 i Visby.

Dessförinnan hade bilregistret lyckats få fram uppgifter på att det fanns ett 90-tal Vespor, runt om på ön. Enligt listorna var många, för att inte säga huvuddelen, avställda och förvarades säkert i garage och lador på den Gotländska landsbygden. Eftersom det bevisligen siktats fler åkare på de Gotländska landsvägarna, skickades ett brev ut med en inbjudan till en träff, där syftet var att träffas och umgås i största allmänhet med Vespan i blickpunkten. Till träffen anslöts sig ett 20-tal intresserade, vilket var mycket mer än vad man hade hoppats på. Där beslöts också att det skulle bildas en förening med en interimsstyrelse, som också fick i uppgift att titta på vad man kunde göra tillsammans under det kommande året 2004.

Interimsstyrelsen fick följande utseende:

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Info/Webansvarig

Aktivitetsansvarig

Kontaktman Slite

Kontaktman Klintehamn

Kontaktman Hemse

Materialansvarig

Roland Almquist

Christer Winzell

Mia Stuhre

Torbjörn Stuhre

Leif Svenssen

Anders Tille

Christer Winzell

Vakant

Ronny Ohlsson

Eftersom det började bli höst, insåg man att det inte var tal om några större körningar innan löven och de våta vägbanorna förvärrade Vespornas framkomlighet. Trots det bestämdes att det i alla fall skulle genomföras en liten tur i mitten av september. Denna dag, den 14 september 2003, råkade bli densamma som det Svenska folket skulle lägga sin röst på om vi skulle gå med i EMU eller inte. I efterhand vet vi ju alla att det blev ett rungande nej. De blivande medlemmarna valde denna dag ett lika stort ja, till att delta i träffen. Inte mindre än 11 förtjusande Vespor förskönade Visby innerstad med ljud och doft, när de i sakta mak passerade flanörer på söndags promenad genom den gamla Hansestadens gator. Vissa obekräftade källor säger att röken inte legat så tät sedan den Danske kungen, Valdemar Atterdags



Gotland

Verksamhetsberättelse för 2003

brandskattning 1361. Efter ett par mils ansträngande kortege avslutades sedan dagen med en välbehövlig kopp kaffe med tillugg.

Under hösten och vintern 2003 pågick sedan ett intensivt arbete för den utsedda interimstyrelsen, som vid årsskiftet glatt kunde konstatera att de nog hade lyckats med att starta upp Visby Vespa Club och dess verksamhet. Det enda som nu saknades var givetvis lite intresserade medlemmar, vilket vi inte behövde vänta allt för länge på, då den blivande styrelsen genast tog fram sina plånböcker och betalade medlemsavgiften. Förhoppningsvis kommer nu detta att sprida sig till Fårö i norr och Hoburgen i söder.

För interimstyrelsen

Visby 2004-02-19

Roland Almquist
Ordförande